

De Prinsenkapel

Na het maken van deze opdrachtkaart weet je wat de Prinsenkapel is, weet je wie het grafmonument in de Prinsenkapel liet bouwen, voor wie hij dat deed en wie er niet is begraven onder het monument.

Midden in de Prinsenkapel vind je een enorm grafmonument met daarop afgebeeld Engelbrecht II en zijn vrouw Cimburga van Baden. Het is laten maken in opdracht van Hendrik III (die ook het kasteel van Breda liet bouwen een stukje verderop), stadhouder van Holland en Zeeland voor zijn oom Engelbrecht.

Je zou denken dat Engelbrecht II en zijn vrouw dus onder het grafmonument zouden liggen, maar dit is niet het geval. Wel liggen er vier anderen onder begraven, waaronder Hendrik III zelf en zijn zoon René van Chalon.

Willem van Oranje

Toen Rene van Chalon stierf, erfde Willem zijn hele bezit, waaronder het prinsendom van Orange. Willem, onze latere vader des vaderlands, had ook graag in de Prinsenkapel begraven geworden.

Toen hij in 1584 vermoord werd door Balthasar Gerards was Breda weer eens door de Spanjaarden bezet. Daarom is hij in plaats van in Breda in Delft begraven, net zoals al zijn opvolgers.

Kijk ook even naar boven

Want het plafond van de Prinsenkapel prachtig! Het is met koningsblauw en bladgoud beschilderd. Niet voor niets is voor deze kleuren gekozen. Weet jij waarom? Juist! Dat zijn, naast oranje, de kleuren van ons koningshuis.

Familiewapens

De Oranje- Nassau's hebben hun eigen familiewapen, zoals vele adellijke families. Rondom het grafmonument vind je zelfs 32 familiewapens van voorouders van onze koninklijke familie. In de wapens heeft elke kleur en elk onderdeel een betekenis.

Opdracht:

Bedenk wat jouw familie bijzonder maakt, bijvoorbeeld waar jullie vandaan komen, wat jullie hobbies en favoriete kleuren zijn. Verwerk dit allemaal in een zelf ontworpen, uniek

Foto's bij Prinsenkapel

